

In de eerste plaats aan alle leden en hun dierbaren wensen wij een mooi, gelukkig en ook uiteraard een gezond nieuw jaar 2023.

**Kalender :**

Elke **maandag** wandeling met verzameling op het marktplein en start om 13.30u

**Dinsdag 03 januari 14.00u** Grote kaarting en rummikub.

Voor de start is er uiteraard huldiging met foto en met trofee voor de kaartkampioenen van het afgelopen jaar, met name **Ghislaine Vandeputte** bij de dames en **Roger Vanoost** bij de heren. Voor onze beide kampioenen een welgemeende felicitatie !

**Dinsdag 10 januari 14.00u** : petanque in de zaal van de Poperingse Petanquekoppen; inschrijven van 13.30u tot 13.50u.

Vooraf aan de eerste bal worden ook hier de kampioenen van vorig jaar gehuldigd met een trofee en een passende foto; bij de dames gaat de titel naar **Lieve Igodt**, bij de heren naar **Frans Soetaert**. Ook hier voor beiden een dikke proficiat !

Omwille van het steeds maar dalend aantal deelnemers werd er beslist om onze Okra-groep uit te breiden met een groepje Ieperse petanque-senioren, met de bedoeling om het financieel haalbaar te houden/ het Watou' s Okra-petanque dat nu al vermoedelijk een 15-tal jaren bestaat, in stand te houden. Enerzijds is dit jammer dat wij op 'buitenstaanders' beroep moeten doen, anderzijds zijn wij blij en dankbaar dat zij ons de reddingsboei willen gooien. Tot op heden werden we 'gered' door liefhebbers uit nabijgelegen gemeenten/ seniorenafdelingen en ook door de inspanningen die het bestuur van de Poperingse Petanquekoppen hebben gedaan en nog doen om ons die ene namiddag in de maand te gunnen ; zonder hen ware het al over en uit geweest.

**Dinsdag 17 januari 14.00u** : Kleine kaarting en rummikub.

**Dinsdag 24 januari 14.00u** :

Ronald Verstraete brengt een levensechte en boeiende vertelling over  
**' Het smokkelen aan de franse grens in de Westhoek'**

Ronald is geboren en getogen op de Beverse Kalsijde, aanleunend tegen Roesbrugge, net over de tweede brugge. Hij heeft er in het café van zijn moeder Maria talloze stoere verhalen horen vertellen over mensen die de moed hadden om een cent bij te verdienen met het smokkelen van allerlei waren. Hij brengt waargebeurde verhalen en soms ook wel een beetje er naast, maar ook uit eigen ervaringen als jongeling die wat meer drinkgeld wou met 'blauwen'. Zijn verhalen worden nog verder opgesmukt met geprojecteerde foto's.

Deuren open om 13.30u. Inkomgeld aan de deur : 5 euro voor anderhalf uur nostalgie en zeker ook leute, met inbegrip van gratis koffie, een koek en een gewone pint of frisdrank. Hopelijk komen jullie er massaal op af.